



POLLO

VOOR
HOMOFIELE
JONGEREN

het
VYGEBLAD

**maart
april
1980**



maandblad van apollo

APOLLO SOOS VOOR JONGEN-JONGEN-MEISJE-MEISJE
vondelweg 20, postbus 1490, 3000 bl rotterdam

apollo is een vereniging, die zich richt op jongeren die zich nog maar pas bewust zijn van hun (homo) seksualiteit. de activiteiten van apollo zijn door en voor de leden, en bestaan uit opvang, bewustwording, vorming en actie.

apollo heeft iedere vrijdagavond soosavond. iedere laatste vrijdag van de maand is er een bijeenkomst op de sociëteit voor alle leden, waarop iedereen zijn ideeën kwijt kan en waarop verslag ge gedaan wordt, en plannen gemaakt worden.

kontaktpersonen van de groepen

bibliotheek - guus enning , 52.13.89
bar en sociëteit - rob spros , 14.85.73
financiën - peter verbeet , 51.53.19
maandblad, post, archief,
ledenadministratie - dirk spaling, 67.49.30
sport - theo jansen , 77.48.30
publiciteit - fred van odijk , 11.36.63
toneel - nico van der mijde , 62.0042
huisvesting - michiel eldering , 67.49.53
programmaplanning - bert van kruijssen , 67.47.35
introductie - eric bezemer , 77.31.92
flipofes - misbiel eldering , 67.49.53
maatschappelijk werk - rosemary majoor , 67.38.56
vrouwengroep - anita van bokhoven, 86.37.16
marjolein gerritsen , 20.79.49
aktieweek(einde) - ben franken , 20.91.83
anita van bokhoven, 86.37.16
voorlichtingsgroep - rob hoek , 12.55.78
oudersgroep - ben franken , 20.91.83

redactie vijgeblad : dirk (674930), ronald (124739),
ron (01899-16324), hans, herman (01890-8211).

Redactioneel

Alweer jaargang 2 nummer 1 van het Vijgeblad. Het eerste jaar is voorbij en daar hoort dan altijd een beschouwend verhaaltje bij, hoe zwaar/fijn/moeilijk en leuk het was om telkens weer een nummer in elkaar te zetten; knippen, plakken, vouwen, nieten, en te posten :

64.000.000 letters ongeveer, verdeeld over 8 edities, met een gemiddelde oplage van zo'n 200 stuks, in elkaar gezet met ongeveer 9.600 vellen A4 papier, vastgezet met 3.200 nietjes, 1600 plakkertjes, 1600 adresstickers, 120 elastiekjes, 200 postzegels, x potten inkt, 2 flesjes korrektielak voor ongeveer 2500 type-fouten, en 1 flesje valiumpillen om de broodnodige kalmte te bewaren als de 'deadline' weer vlakbij is.

Uit de enquete (zie elders in dit nummer) bleek, dat dit blad een vrij belangrijke functie vervuld in Apollo. Dat stemt ons vrolijk. Maar waarom ontvangen we dan toch maar van enkele mensen (regelmatige) bijdragen ? waarom schrijven andere leden niet eens iets ? Is dat zo moeilijk ? Hebben homofielen, flikkers of potten zo weinig verstand van dingen om daarover eens hun mening te geven ? Hebben ze zo weinig fantasie om eens een verhaal te schrijven ? Of zijn ze te verlegen ? We wachten in spanning af !

Toch ook nu weer veel plezier(?) gewenst bij het konsumeren van dit Vijgeblad. We hopen dat het jullie lekker zwaar op de maag komt te liggen. Laat die boer dan maar eens horen !!

Aan de inhoud van dit nummer werkten mee :
Maarten van Lenteren, Ben Franken, Frans Oostrum,
Herman Kaal, Michiel Eldering, Eric Bezemer en
Dirk Spaling.

de schilder

Ik zat in de trein naar Rotterdam. Ik kwam uit Leiden, waar ik psychologie studeerde. Daar ik geen zin had, of liever gezegd, te lui was om een kamer te zoeken, reisde ik elke dag heen en weer.

Er zat een man tegenover mij te lezen. Ik schatte hem op een jaar of dertig. (mijn favorite leeftijd!) Hij had donker haar, een stoppelbaardje en zulke groene ogen, dat ik ernaar moest blijven kijken. Nog nooit van m'n leven had ik zulke ogen gezien. Ze hadden de kleur van zeewier. Eigenlijk leek hij helemaal wel een beetje op "de man van Atlantis". Ja, hij was bloedmooi. Opeens keek hij van zijn boek op, midden in mijn gezicht, ik kleurde, en deed krampachtig m'n best om uit het raam te gaan kijken, maar ergens wilde ik dat niet. Een vriend had eens gezegd: "Jongen, als je nooit aanleiding geeft, gebeurt er ook nooit wat".

Dus, wat deed ik, ik bleef hem brutaal aankijken, toverde zelfs een glimlachje op m'n lippen, welke zowel als beleefd dan wel geil zou kunnen worden uitgelegd. Hij bekeek me kritisch. Ik had dat er geen slaapiet in m'n ogen zaten en dat m'n haar een beetje normaal zat.

"Wil je vijftig piek verdienen ", vroeg hij opeens.

Jezus, wat kregen we nu ? Ik vreesde dat m'n glimlach noch geil, noch beleefd was uitgevalen, edoch hoerig.

"Dat ligt eraan", zei ik nu overdreven kuis.

"Ja of nee ", snauwde hij.

"Eh ... nou...ja dan maar".

Hij knikte en ging verder met lezen. We zeiden geen woord meer en ik voelde me nogal lullig. Bij Schiedam commandeerde hij, dat we moesten uitstappen. Hij haalde een zwarte baret uit z'n jaszak en struinde weg. Ik had moeite hem bij te

houden. Ik had net nieuwe laarzen en die liepen niet zo makkelijk, en in een steeg, waar hij abrupt stilstond, botste ik tegen hem op. Hij deed zwiĳgend de deur open en wees naar boven.

"Na u", zei ik.

Hij gronde neerbuigend doch ging mij voor. Achter in de gang duwde hij een deur open van een wijde ruimte, waar het licht van drie kanten naar binnen viel. Middenin de ruimte stond een schildersezel.

"Ooo, u bent artiest", zuchtte ik met open mond.

"Wat dacht jij dan?", snauwde hij, "een dominee?"

Hij smeed z'n jas en de baret op een stoel en ging voor de ezal staan.

"Kleed je uit".

Ik begon m'n laarzen uit te trekken, wat moeilijk ging, Daarna wurmde ik me uit m'n broek.

Overhemd uit, en toen een kleine preutse pauze.

"Helemaal?", vroeg ik met kleine stem.

"Helemaal", zei hij, "je wordt een kunstwerk".

Dus zo verdween ook m'n slip van m'n lijf. Ik meette mezelf een standje aan, waarvan ik dacht dat die me wel zou flatteren.

"De houding maak ik wel uit", zei hij met priemende ogen (die kleur!) en een wrede mond tussen z'n stoppels. Hij verzette m'n been, duwde tegen m'n schouder en sloop om me heen als een roofdier rond zijn prooi.

"Heb ik iets van je aan?", vroeg ik automatisch en schoot in de lach, omdat ik me realiseerde dat ik überhaupt niets aan had.

"Zwiĳg", brulde hij, "ik probeer me in je te concentreren".

Dat deed hij een tijdje en opeens lachte hij tevreden:

"Blijf daar zitten, heel goed, die kapstok is een boom, denk nergens aan, je bent een God".

Hij nam m'n koude voeten en zette ze een beetje

uit elkaar. Ik trilde.

"Hoe oud ben je?"

"Twintig", fluisterde ik.

"Heerlijk", zei hij toonloos, "ontspan je, los die schouders."

Ik gehoorzaamde.

"Hou die buik gewoon, niet zo ingeknepen, je bent niet bij de dokter!"

Hij kneep z'n ogen samen.

"Stilte".

"Ik zeg niks", fluisterde ik, ietwat verontwaardigd.

"STILTE".

Hij greep naar een pot verf en streek met brede kwast de achtergrond op het doek, Toen begon hij aan de contouren. Zijn blik flitste heen en weer en wijdbeens voor de ezel mompelde hij:

"Ik zie het in goud op kobalt, dat discokoppie is niets, vul ik later wel in, het lijf is heerlijk, godverdomme, hou die voet stil, laat die schouders los, daar gaat-ie dan. Daar. NEE".

Hij veegde met vlakke hand door de verf en tierde angstaanjagend.

Ik kromp in elkaar.

"Ik verwacht coöperatie van mijn model", brulde hij getergd, "daar betaal ik voor, Zwijg en zit stil".

"Mag ik een sigaretje?", vroeg ik voorzichtig.

"Roken?" Hij leek een hartaanval te krijgen.

"Ik probeer je er als een god op te krijgen. Hermes op de Olympes, tussen de faunen en de nimfen. Zie je hem een sigaretje opsteken?"

"Nee", concludeerde ik eerlijk.

Hij werkte opeens als een bezetene met snelle hand en hijgende adem. Na een half uur kwakte hij de kwast neer en veegde z'n handen aan een vod.

"Zo, meer doe ik er niet aan".

Ik liep stijfjes naar het doek.

"Ben ik dat", fluisterde ik verrukt.

"Dat ben jij, ja. Hermes, de God".

Hij stond vlak achter me. Ik voelde z'n hete adem in m'n nek. Hij draaide me om en trok z'n trui uit. Goddank. Nu ging het dan komen.

"En nou het vlees", zei hij broeierig. "De mens is niet van steen".

Ik lachte en voelde dat ik een erectie kreeg. Tergend langzaam kwam hij op me af. Hij stak z'n hand naar me uit. Ik pakte die wild beet. Ik kon niet langer wachten. Ik wilde hem nu. In de hand zat wat geld. Hij grijnsde en keek me minachtend aan: "Ja, nu het vlees. Haal maar een fles karnemelk en twee broodjes tartaar".

Herman Kaal.

Het nieuwe jaar is al weer enkele maanden oud, en een beperkt aantal leden van Apollo hebben daaruit de enige juiste konsekwentie getrokken : ze hebben hun kontributie al betaald !! De meeste leden waren helaas niet zo attent, en vandaar deze oproep :

gironummer 3335919 tnv Soc. Apollo,
postbus 1490,
3000 BL Rotterdam

De tarieven zijn natuurlijk nog steeds gekoppeld aan de inkomens, maar op de laatste ALV/Maand-bijeenkomst van 29/2 is besloten de inkomensgrenzen enigszins te verlagen.

inkomen tot :	kontributie :
f 20.000,-	f 25,- = 0,125 %
- 40.000,-	- 60,- = 0,15 %
- 60.000,-	- 100,- = 0,167 %
- meer,-	- 150,-

notulen algemene ledenvergadering 1 febr. 1980

Agenda: 1 opening, 2 notulen alv 26-1-'79, 3 verslagen verschillende groepen, 4 evaluatie afgelopen jaar, 5 voorstel COC gecombineerd lidmaatschap, 6 roeyment niet-betalende leden, 7 toelichting kandidaatstelling van het bestuur, 8 verkiezing bestuur en kascommissie, 9 rondvraag, 10 sluiting.

1)

Dirk Spaling, als voorzitter, opent de vergadering. Michiel Eldering en Eric Bruinsma notuleren.

2)

Geen op- of aanmerkingen bij notulen alv '79.

6)

Overeenkomstig besluit van de alv vorig jaar, zijn elf mensen na waarshuwing geroyeerd. Zij krijgen hierover brief.

3)

Op drie na hebben alle groepen een verslag van hun activiteiten in '79 geschreven. Volgt het mondeling verslag van de volgende groepen: Publiciteit: nieuwe affiche (kader affiche), herdruk strip-affiche, affiche wedstrijd, advertenties in stadskrantjes, persberichten, plakakties, uitdelen folders, informatie stand erasmus universiteit. Activiteiten '80: drukken nieuwe affiche, pottenummer Vijgeblad en drukken Apollo boekje.

Over het vormingsweekeind van 30 november t/m 2 december zal nog uitgebreid verslag worden gedaan in het Vijgeblad.

De coördinatiegroep van de aktieweek zal binnenkort mensen oproepen actief mee te gaan doen.

Anita deelt als aanvulling mee dat er enige problemen zijn rond het potten en flikkerfestival '80. Het COC heeft nl. een meerderheid geëist in het dagelijks bestuur van de nog op te richten stichting. De samenwerkende groepen - waaronder Apollo - hebben hier fel tegen geprotesteerd. Hier zal stukje over worden geschreven in Vijgeblad.

De kascommissie is nog niet in staat geweest een verslag op te stellen daar Peter met vakantie was

en enige uitleg toch wel nodig was. Hieruit volgt dat het bestuur voor de financ. zaken over '79 verantwoordelijk blijft tot dat e.e.a. is goedgekeurd. Besloten wordt dat als de kascommissie akkoord gaat de leden het er ook mee eens zijn. Jan H. geeft enige uitleg over de financ. positie van Apollo.

5)

Van het COC is Ron Blom (secreta.) aanwezig. Voordelen voor het CoC: zoveel mogelijk leden nodig, meer subsidie. Voordelen Apollo (volgens COC): contributie naar draagkracht, 12 x SEK + Stukgoed, meer coördinatie en samenwerking, meer kontakten -ook pers. Verder voert het COC aan dat zij de organisatie voor homofielen in Nederland zijn en hun doelstelling breder is dan die van Apollo. De reacties vanuit Apollo hierop: contributie wordt hoog, zal Gem. niet gaan kijken naar leden Apollo/CoC als één?, geen specifieke voordelen voor Apollo, op overleg Apollo/COC kan gekoördineerd worden (geen gecomb. lidm. voor nodig), keuze voor lidm. COC is strikt individueel. Michiel E. dient voorstel in om dit punt niet ter stemming te brengen. Dit gezien slecht COC voorstel, er nog steeds geen zekerheid is over contributie bedrag en houding COC in overleg Potten en Flikker festival '80. Voorstel wordt aangenomen.

4)

Jos Geerling zal dit punt van de agenda voorzitten. De uitslagen van de gehouden enquête zullen in Het Vijgeblad verschijnen. Enige opmerkingen over het afgelopen jaar: wel goed maar minder aanspreekbaarheid, kleine groep zeer actieve mensen maar grote groep helemaal niet actief, produkt per man is lager geworden, te veel energie in vergaderingen en overleg -meer toespitsen op activiteiten, misschien meer dingen gebeurd die minder zichtbaar zichtbaar zijn, prima vergaderingen en besluiten maar als er iets gedaan moet worden....., betrekken van mensen is wel gelukt. Conclusie Jos: zeker niet

slechter dan vorig jaar, meer mensen actief, alle vertrouwen dat veel mensen nog actief worden.

7)

Schriftelijke toelichting aan iedereen opgestuurd.

8)

Bij gebrek aan tegenkandidaten worden automatisch gekozen: Eric Bezemer (voorzitter), Anita van Bokhoven (secretaris), Bert van Kruysen (penningm.) Fred van Odijk (alg. best. lid), Dirk Spaling (alg. best. lid). Wellicht toch noodzakelijk statuten te wijzigen zodat het niet meer nodig is dat het "bestuur" voor de vorm nog op functie gekozen moet worden.

Eric Bruinsma, John van Eijmeren en Jacob Boetje worden gekozen als kascommissie.

9)

Jan H.: Hoe met kringlooppapier? Wanneer wordt er overgegaan op offset is dit misschien mogelijk.
Eric bruinsma: Moet nog veel gedaan worden voor aktieweek. Bedoeling is ons te richten op homof. jongeren.
Eric Bezemer: op vrijdagavond dienen alle meubelen uit de soos ruimte te worden gehaald (na afloop soos) of alle aanwezigen dan willen helpen. Mensen die EOC lid zijn worden verzocht dit op te geven bij Eric zodat daar wat inzicht in komt. Fred van Odijk roept mensen op om te helpen bij de expositie op de Erasmus universiteit. Ron Blom bedankt voor het bijwonen van de plezierige vergadering. Dirk bedankt Jos voor medewerking. Dirk coördineert visum aktie tegen V.S. Hij stelt voor een donatie van f100,- te doen voor het homomonument in A'dam. Voorstel aangenomen. Dirk kondigt verder de volgende maandbijeenkomst aan waarin behalve de financiën en de begroting voor '80 ook inhoudelijke zaken aan de orde zullen komen. Alle volgende maandbijeenvakomensten zullen in het vervolg op de laatste vrijdag vande maand worden gehouden.

10)

Sluiting.

ME.

Om je dood te schrikken waarom ze zouden willen dat je je doodschrikt

Een attente nicht, in dit geval een echte - zo één in familieverband, - vond het nodig mij kortgeleden als kerstgroet een brief te schrijven en haar woorden te ondersteunen met een artikel, hopend mij te kunnen genezen van een toch wel verschrikkelijke ziekte. Het artikel ging dus over homofilie. Eén en ander verkwikkend nieuws stond in "Kracht van Omhoog", tijdschrift ter verbreiding van het volle evangelie. Na het artikel, en daarna maar het gehele vollemelkblad doorgeworsteld te hebben, bleek ik niet meer tegen het volle vetgehalte te kunnen en boog mij kotsend over de pas door de werkster schoongeschrobde pleerand.

Om kort te gaan: Wim Buining, schrijver van het artikel getiteld "homofilie" vindt, dat je als Christen je naaste lief moet hebben, zo ook een homofiele naaste, om wel even later zijn woorden te ondersteunen met verschillende bijbelteksten, waarin homofielen vergeleken worden met hoeren, overspelsters, tollenaars. Verder is het hele artikel doorspekt van allerlei bijbelteksten om aan te tonen, hoe het in feite zou moeten zijn: één mannetje, één vrouwtje, kindertjes. Uit het artikel:

"De seksueel anders-gerichte (in welke richting dan ook) heeft een afwijking die niet overeenkomt met de scheppingsorde. Dat is niet zijn of haar schuld en daarom zullen we nooit met de vinger naar zulke mensen mogen wijzen. Even onjuist is het echter wanneer wij overslaan naar de andere kant en het abnormale zonder meer gaan akseptereren. Het antwoord dat wij geven zal moeten overeenkomen met God's gedachten hieromtrent. De vraag is dus: hoe denkt God hierover?"

In het artikel worden verder vele vegen uitgedeeld aan het dagblad "Trouw" en aan de Gereformeerde Kerk, die een duidelijk andere richting aannemen dan de schrijver. Neen, schrijver voelt zich meer op eenzelfde golfengte als een beweging als "Youth

for Christ", welke probeert van een zieke en zondige homo een levenslustige hetero te maken.

Al met al: alweer wordt geprobeerd, vanuit een bepaalde kerkelijke hoek dan wel, de flikker te genezen, hetzij door handoplegging, hetzij door onderdompeling. Na zo'n genezing zou zo'n mens pas kunnen leven in werkelijke harmonie, zoals God bedoelde, toen hij de mens schiep, als man en vrouw.

De Moraal.....

Schat, zullen we vanavond gezellig seampjes t.v. kijken? Jos Brink is er weer en hij doet altijd zo leuk met die trut van een Mieke Telkamp. (Wist jij trouwens dat Jos ook zó was...)

Of: toch maar weer de straat op, affiches plakken driehoekje op de flap van je jas?

M'n lieve god, wanneer kunnen we eindelijk ons eveneens opgespelde gebroken geweertje weer in de kast leggen?

Maarten van Lenteren.

Uit 'GRONIEK', een gronings universitair tijdschrift waarvan het januarinummer een homo-special was, en zeer lezenswaardig voor homo-historici):

"Two people in Arbryswyth
united the parts that they kiss with.
But as they grew older,
they also grew bolder,
and united the parts that they piss with."

Amerika blijft homo's weren
Vlk - 28-12-179

(ook van de verkeerde kant? ^{Vlk 5-1-86}

Tourisme Tourisme Tourisme

Volledig kant 5-1-80

De States.
Van alle kanten.

de "apollo meuten" en een "pretweekend"

Het "pretweekend" is achter de rug. Het enige wat nog te doen valt is "het likken van de wonden". Zo negatief ben ik. Ik geloof, dat we onze aktieweek in het najaar voorlopig maar moeten vergeten. Want aktie en Apollo zijn blijkbaar twee verschillende grootheden.

Het zegt mij wel genoeg: Een aktieweek heeft op Apollo schijnbaar alleen kans van slagen, wanneer hij zou bestaan uit maaltijden en muziekavonden. De "Apollo - meuten" zijn klaarblijkelijk alleen maar voor iets enthousiast te maken wanneer er niet nagedacht behoeft te worden en wanneer er geen standpunt bepaald behoeft te worden.

Het enige wat het weekend opgeleverd heeft, is, dat een aantal mensen een liedje uit het kabaret voortaan gedachtenloos nabrouwen: "Aan ons zit een luchtje/ja dat is een strop/een stelletje flikkers/dus hetero maar op".

- "Leuk hē, zo'n Apollo strijdlid"
- "Ja hoor en zo goed uitgevoerd, alleen jammer dat ze dat woord flikker weer zo nodig moesten gebruiken"
- "Nog een pilsje? dan gaan we naar huis"
- "Misschien ga ik morgen nog even kijken, nou ja, niet bij die video-toestanden natuurlijk, dat wordt vast weer van dat extreme gedoe"
- "ja, ze willen tegenwoordig maar dat je van de daken gaat schreeuwen, dat je homo bent. Zélf s op Apollo"
- "En je bereikt er niets mee, veel te extreem, je jaagt alleen maar mensen tegen je in het harnas".

En 's-zaterdags dus de stad in: lekker aangepast, gewoon hetzelfde. Natuurlijk vindt iedereen het goed dat Apollo er is, maar als er gevraagd wordt "Wat verwacht je van Apollo", "Denk eens mee over Apollo", dan interesseert geen flikker (oh, pardon ! homofiel) zich daarvoor.

Is dat eigenlijk zo vreemd? Homofielen interesseren zich niet voor acties of activiteiten. Homofielen passen zich aan. Homofielen zijn "gewoon hetzelfde" en verwachten van Apollo dat het een club is waar je als homofiel een pilsje kunt drinken, want dat is iets wat in een normale jongerensociëteit niet kan. Overigens vinden die homofielen zich voor de rest net zo normaal als de bezoekers van andere jongerensociëteiten. En dat "net zo normale" wordt dus ook van Apollo verwacht: dus -geen flikkertoestanden, - geen nichten, - geen roze driehoeken - en noem jezelf toch vooral geen flikker of pot.

Maar ja, hoe je je ook noemt: Homofiel, homoseksueel, lesbisch, anders geaard of weet ik, wat voor eufemismen er al niet in de handel zijn. Hoe je je ook gedraagt: keurig, keuriger, keurigst aangepast, voor de hetero-goegemeente blijf je een flikker of een pot.

De progressieve Nederlander heeft er misschien weinig bezwaar tegen met wie jij naar bed gaat (hoewel?!) als je er dan tenminste maar voor zorgt, dat je de gordijnen sluit en dat je bed niet piept. De minder progressieve Nederlander zou je daarentegen wellicht het allerliefst de toegang tot je slaapkamer of zelfs je huis ontzeggen want hetero's en flikkers of potten vertegenwoordigen twee wereldbeschouwingen, die in wezen onverenigbaar zijn.

En daarom voeren we actie en daarom is er Apollo en daarom noemen we ons flikker of pot: om aan te geven dat het om veel meer gaat dan om seksualiteit, maar om twee ideologieën, die niet met elkaar te verenigen zijn.

Soms wordt het wezen van die tegenstelling wel héél erg duidelijk. Tijdens het weekend vertelde iemand mij, dat het op een sociale academie gebeurd is dat op een plakactie met roze driehoeken geantwoord werd met een tegenactie waarbij hakenkruizen gebruikt werden

Het is duidelijk: een flikkermanifestatie, het tonen van je aanwezigheid roept een bedreiging voor die heterowereldbeschouwing op, en dan vallen alle remmingen weg en wordt het geoorloofd om te dreigen met de sym-

bolen van de meest meedogenloze machtsuitoefening en daarmee met die machtsuitoefening zelf. Want d  ar gaat het om. Zij hebben de macht en daarvan zullen ze nooit, ook niet het minste aan j  u afstaan.

Dat bleek ook tijdens het weekend. Zaterdagavond. Een aantal mensen van de band zaten in de soci  teit. Enkele potten kwamen binnen en zongen: "Liever lesbisch/liever lesbisch/leve de koningin".

De reactie van de band was gespannen. Gekwetste monarchistische gevoelens? Och nee, ik denk dat de koningin er niet veel mee te maken heeft. Maar wel: Zij hebben de macht en daarvan zullen ze nooit, ook niet het minste aan jou afstaan en de verwijzing naar een pot op een hoge positie in ons maatschappelijk (hetero) bestel is onduldbaar.

De stemming werd overigens bijna agressief toen de mensen van de cabaretgroep begonnen: "Aan ons zit een luchtje/...../ dus hetero maar op". Want een zo duidelijk misprijzen van de hetero wereldbeschouwing, een zo duidelijk gebrek aan achting voor superioriteit en een zo concreet machtsverlies is n  g ondulbaarder. Dus moest er actie ondernomen worden: De heterokultuur moest zich bewijzen; het verloren terrein moest terug gewonnen worden. En wat doe je dan als hetero. In dit geval "verdeel en heers". Je speelt in op gevoelens van mannelijke superioriteit. En ja hoor ! Verdomme nou! Op Apollo zijn er altijd wel die daar nog instinkten ! (Waarom vraagt iedereen zich eigenlijk af waarom er zo weinig meisjes op Apollo zijn?)

Gevolg: Hetero's af: vliegend vaandel, slaande trom, krijgsbuit: een ingepakte homofiel!

Overigens: "Nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdue la guerre". Want wie er ook ingepakt werd, het was een pot, die op de enig mogelijke manier reageerde: "Hetero op !"

Einde weekend.

En toen konden we alleen nog maar onze wonden likken. Trieste balans: een strijdlid dat veel gezongen, maar blijkbaar weinig begrepen is en de wetenschap dat er nog ontzettend veel zal moeten veranderen willen we ooit een aktieweek gaan voeren, want als er al aktie gevoerd is, was dat hooguit door een stelletje toevallig aanwezige hetero's, die *wij* vol overtuiging de slag lieten winnen.

Op het weekend werd gevraagd: "Wat verwacht je eigenlijk?" Wel dan: Ik verwacht dat de konsumptieve massa op Apollo eindelijk eens gaat begrijpen wat het betekent in plaats van homofiel, flikker of pot te zijn. Ik verwacht dus van de Apolloleden dat zij zich daarnaar gaan gedragen. Ik verwacht van flikkers en potten dat zij strijdbaar durven te zijn. Ik verwacht dat flikkers en potten solidair met elkaar durven zijn. En ik verwacht dat ze dat óók op Apollo kunnen opbrengen. En als dat te veel verwacht is, dan "Hetero maar op !"

Ben Franken.

Gelezen op de Bescheurkalender :
" Binnen een half jaar
was de sofa op zijn vrijgezellenflat
een spermabank geworden "
Op 26 maart komt in Rotterdam (plaats nog onbekend
bij het 'ter perse' gaan van dit nummer) het
poppentheater "FLIKKER OP" !!
steun de homo-kultuur, gaat dat zien !!

Maandbijeenkomst van 29 februari

voor het beperkt aantal aanwezigen werd door anita een voortreffelijke cake gebakken. Dank, dank, dank. Aangezien op de algemene ledenvergadering van 1 februari de kaskontrolé commissie haar werk nog niet had afgerond kwam dit allereerst aan de orde. Ingewikkelde toestanden hoor. De verwarring was dan ook alom. Maar ik weet nu in elk geval wat een vierkantstelling is. Maar goed, john en henk hadden in elk geval een prima kritisch verslagje gemaakt (dat voor iedereen ter inzage ligt). Uit dat verslag en de discussie erna kon ik de volgende punten halen:

- er wordt een nieuw boekhoudsysteem ingevoerd met een kolom per groep
- afsluiting van de boekhouding moet dit verenigingsjaar veel eerder gebeuren. Peter wil in elk geval 15 december '80 alle rekeningen binnen hebben
- er moet een regelmatig contact komen tussen de financiële groep en de kaskommissie
- voor de kontributie inning van 1980 zal gebruik gemaakt gaan worden van akseptgirokaarten (je komt er dus nu echt niet meer onderuit)
- de begroting moet worden bijgesteld. Vele posten waren veel te laag begroot.
- de financiële groep komt voortaan maandelijks bijeen om het financiële beleid van Apollo wat beter te laten verlopen en de bovenstaande punten uit te voeren.

De financiële rompslomp van een vereniging bijhouden is vaak een nogal ondankbare taak op de achtergrond. Daarom ook voor degenen die daar het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest: dank, dank, dank.

Het probleem van de maandvergaderingen de laatste tijd is dat we daar dingen willen bepraten die voor Apollo en dus ook voor haar leden van belang zijn. Toch wordt de groep die deze bijeenkomsten bezoekt steeds kleiner. Ook hierover hebben we het uitgebreid gehad met elkaar. Velen vonden de vrij-



blijvendheid waarmee mensen lid zijn van apollo de hoofdoorzaak van de geringe belangstelling. Verschillende ideeën werden geopperd om hier iets aan te doen. De konklussie van de diskussie was dat de maandvergadering in haar huidige vorm moet worden stopgezet(al dan niet tijdelijk). Informatie over de groepen zal zoveel mogelijk via het vijgeblad doorgespeeld moeten worden. In plaats van de maandvergadering een maandelijks thema avond in de sociëteitszaal van apollo, steeds verzorgd door een andere groep binnen apollo. Voor de aanstaande keer zal de voorbereidingsgroep van de aktieweek de organisatie op zich nemen. Meer informatie over deze avond (vrijdag 28 maart) volgt nog of is bijgesloten. Graag veel aanwezigen om dit nieuwe initiatief een goede kans te geven. Apollo is meer dan de vrijdagavond soos.

hoi,
eric

Vraag van de bibliotheekgroep: Wie heeft
'GADEIEND BEGRIP',
door Laura Hobson ?? Het is weg, maar op het bij-
behorende kaartje is geen naam genoteerd.
Graag zeer gauw terugbezorgen !!!

ENKETTE ~ resultaten

Resultaten van de Apollo-enkette, gehouden tijdens de algemene ledenvergadering op 1 februari 1980.

Op de algemene ledenvergadering van 26 januari 1979 diende zich met het nieuwe bestuur ook een nieuwe structuur voor Apollo aan.

De belangrijkste bedoeling van deze nieuwe organisatiestructuur was de vereniging opener te maken en meer mensen bij allerlei activiteiten te betrekken en mede daardoor de betrokkenheid met Apollo te vergroten.

Het bestuur stelde zich garant voor de continuïteit van de vereniging, maar wilde niet in de gebruikelijke (dus hiërarchische) zin optreden.

Een belangrijke doelstelling was: "Heel Apollo werkgroep" hetgeen inhield dat iedereen, voor kortere of langere tijd aan de voorbereiding en/of uitvoering van ideeën zou kunnen meewerken. Daarvoor zouden op de maandvergaderingen, waar ook nieuwe ideeën naar voren gebracht konden worden, kleine groepjes gevormd kunnen worden. Die maandvergadering, die in principe de traditionele bestuursvergaderingen zou gaan vervangen, was bedoeld om de leden te informeren over alles wat er binnen de vereniging gaande was, om meningen te horen én om nieuwe ideeën op te doen.

Het verbeteren van de informatie naar de leden toe was óók een duidelijke doelstelling die in de nieuwe structuur besloten lag. Naast de maandvergaderingen werd daarom "Het Vijgeblad" uitgebracht, een maandelijks (later om praktische en technische redenen, twee-maandelijks) verschijnend Apollo-periodiek.

Op de algemene ledenvergadering van 1 februari 1980 hebben we een korte enkette gehouden om de meningen, na één jaar ervaring, over deze nieuwe opzet te peilen. We wilden graag weten hoe men Apollo vond en wat bij alle activiteiten het meeste aansprak.

Daarnaast wilden we weten hoe de informatie-overdracht functioneerde en verder of men wel eens actief geweest was en zo ja, hoe dan de samenwerking met anderen bevallen was.

Tenslotte vroegen we naar een beoordeling van de maandvergaderingen.

In totaal vulden 35 mensen de enkette in. Dit waren vooral bezoekers van de algemene vergadering.

Eenzijds betekent dit dat deze kleine "steekproef" erg selectief is en zeker geen beeld kan geven van de algemene mening zoals die onder de leden leeft. Anderzijds geeft deze selectie wél een beeld van de mening van de meeste actieve en/of de meest betrokken leden van Apollo.

1. De Vereniging

Als eerste vraag stelden we: "Wat vind je van Apollo?"

24 mensen vonden Apollo goed, 9 vonden Apollo matig, 2 goed tot matig en niemand vond Apollo slecht.

Bij deze vraag werden enkele toelichtingen gegeven.

Een aantal mensen vonden Apollo goed door zijn sociëteitsfunctie: "Het is er gezellig". "Je kunt er jezelf zijn", "Het gaat er ongedwongen toe".

Een tweede groep vond Apollo goed omdat: "Men zich inzet voor homofiele jongeren", "er veel gedaan wordt", "de activiteiten best nuttig zijn".

Een laatste categorie vond Apollo goed door: "zijn structuur", " "door het feit dat jezelf activiteiten kunt ondernemen", "doordat het naar voren brengen van initiatieven mogelijk is".

Bij deze vraag zijn ook een aantal kritiepunten naar voren gekomen.

Zo vindt men Apollo:

"Betuttelend", "stijfjes", "er is weinig ruimte voor andere opvattingen", "er wordt te weinig naar buiten getreden", "er zijn te weinig vrouwen".

Op de vraag: "Welke activiteiten spreken je het meest aan?" bleek uit de antwoorden vrij algemeen dat dat de soos-avond op vrijdag was. Op de tweede plaats kwamen de disko-avonden en als derde de filmavonden. Opvallend was dat de acties naar buiten toe, die we gevoerd hebben (Roermond, folder actie met pasen, plakactie, deelname

demonstratie Amsterdam e.d.) hoog scoorden en wel gelijk met de filmavonden.

Op de vierde plaats kwam "het Vijgeblad" en op resp. 6 en 7 kwamen discussie-avonden en het vormingsweekend. De maandvergaderingen bleken bij zéér weinigen echt aan te spreken.

Informatie

Op de vraag: "Vind je dat je voldoende op de hoogte bent van wat er in Apollo gebeurt?" antwoordden 23 mensen met "ja", 10 met "nee" en 2 gaven geen antwoord.

Uit de antwoorden bleek dat vrij unaniem "Het Vijgeblad" als belangrijkste informatiebron wordt beschouwd. Van degenen, die zeiden dat ze niet voldoende op de hoogte waren, gaven de meesten op dat ze "Het Vijgeblad" (nog) niet ontvingen.

Aktiviteiten

22 Personen hebben wel eens aan de organisatie of voorbereiding van activiteiten meegewerkt.

Van die 22 hebben 20 dat samen met anderen gedaan. Van die 20 vonden 15 de samenwerking in zo'n groepje goed en 5 matig. Waar het werken in groepjes als matig beoordeeld werd, werd als reden opgegeven, dat:

"de samenwerking tussen de groepsleden onvoldoende was",
"dat het contact té onregelmatig was".

14 mensen gaven tenslotte op dat zij graag aan de organisatie van één of meerdere activiteiten zouden hebben deelgenomen, maar door persoonlijke redenen geen mogelijkheden hadden. Enkele mensen voegden daar aan toe, dat zij in het komende jaar graag actief willen worden.

Maandvergadering

Op de vraag: "Ben je wel eens op een maandvergadering geweest?" antwoordden 27 van de 35 met ja.

Over het algemeen werd hiervoor als reden opgegeven, dat

men "wilde weten wat er in Apollo gebeurde". Ook werd enkele malen gezegd, dat de maandvergadering de mogelijkheid bood om: "invloed op de gang van zaken binnen Apollo uit te oefenen".

De maandvergaderingen bevielen in het algemeen maar matig (16) en soms zelfs slecht (2). Slechts 7 mensen vonden de vergaderingen goed. De redenen, dat de maandvergaderingen zo negatief beoordeeld worden lagen in het feit, dat: "ze zo langdradig zijn", "dat er weinig nieuws naar voren komt", "dat er te veel details besproken worden", "dat het té lang duurt", "dat er te weinig aan groepjes werd overgelaten".

Voor een algemeen oordeel is de respons (35 personen) natuurlijk te laag. Toch kunnen uit de enquete wel enkele (globale) konklusies getrokken worden.

1. Apollo voldoet redelijk aan de verwachtingen die men er van heeft.
2. Die verwachtingen liggen vooral in de sfeer van de gezelligheid.
3. Het Vijgeblad is een uitstekend middel voor de informatieverstrekking.
4. Activiteiten blijven beperkt tot een kleine, toch al actieve, groep.
5. De maandvergaderingen slaan erg slecht aan.

Ben/Frans.

Homoseksualiteit op de Erasmus Universiteit :
van 14 april tot 3 mei organiseren een aantal
Apollo-leden een tentoonstelling op Woudstein,
Kralingen, in de ruimte tussen de grote hal en de
bibliotheek, over homoseksualiteit. Ook voor
niet-studenten de moeite waard !!

drukwerk

P O R T

B E T A A L D

R O T T E R D A M

A P O L L O ,
soos voor jongen/jongen/meisje/meisje

Postbus 1490

3000 BL R O T T E R D A M